



# Nieuwsflitsen

Nieuwsflitsen is een periodieke uitgave van de heemkundekring Loon op 't Sandt. Verschijnt 4 keer per jaar.  
Correspondentieadres redactie: Van Grevenbrouckstraat 38, 5175AV Loon op Zand. Telefoon 06-44416825.  
[info@heemkundekringloonoptsandt.nl](mailto:info@heemkundekringloonoptsandt.nl) **Speciale editie 2008-01**

Geachte leden,

Het bestuur informeert u met deze extra *Nieuwsflitsen* graag over een tweetal activiteiten.

1. Gezien de vakantieperiode en de vroegtijdige melding in *Nieuwsflitsen 2*, zijn waarschijnlijk een aantal leden vergeten in te schrijven voor de dagexcursie op zaterdag 4 oktober naar Haren en Vught. Daarom geven u op de achterkant van deze extra *Nieuwsflitsen* nogmaals de benodigde informatie.
2. In het kader van Het Jaar van het Religieus Erfgoed is met medewerking van woonzorgcentrum De Venloene een tentoonstelling georganiseerd. Vanaf zaterdag 13 september, tevens de start van Open Monumentendag, laat de heemkundekring een aantal religieuze voorwerpen uit haar eigen collectie zien samen met enkele stukken uit de privé collecties van onze leden.

## **Ook buitenstaanders zijn deze keer zeer welkom.**

In een viertal vitrines worden de volgende thema's onder de aandacht gebracht:

- de geboorte
- de doop
- devotionalia
- de dood

Verder is een uitgebreide collectie missalen, catechismussen, bidprentjes rozenkransen, geboortekaartjes, priesterkleding en altaaraccessoires te bewonderen.  
Foto's met het thema *religieus erfgoed in Brabant* zullen zeker niet ontbreken.

Het is ook de moeite waard om gedurende uw bezoek te kijken naar de foto's over de afbraak en opbouw van De Venloene die speciaal voor de opening van dit gebouw door de fotowerkgroep zijn samengesteld en aangebracht.

In de theaterzaal zal op zondagmiddag een drietal filmopnames worden getoond. Deze draaien continu tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

- Televisie opnamen van kerkenpad 1985.
- Kerk van Loon op Zand, opnames uit 1979
- Spoorzoekers, een TV opname van Omroep Brabant

**De tentoonstelling vangt aan op zaterdag 13 september en eindigt op 17 oktober en is iedere dag te bezichtigen tot uiterlijk 22.00 uur.**

Wij verwijzen u graag voor uitgebreide informatie over het Jaar van het Religieus Erfgoed naar de volgende website: [www.2008re.nl](http://www.2008re.nl) Een bezoek aan deze website is zeker de moeite waard als u meer wilt weten over alle activiteiten in Brabant.

## Dagexcursie naar Haaren en Vught zaterdag 4 oktober 2008

Dit jaar bezoeken we de Gedenkplaats Haaren 1940-1945 en het Nationaal Monument Kamp Vught.

### Gedenkplaats Haaren 1940-1945

Op initiatief van twee ex-gevangenen werd in 1998 in de voormalige *Polizeigefängnis* Haaren een gedenkplaats gerealiseerd ter herinnering aan allen die daar gedurende de Tweede Wereldoorlog voor korte of langere tijd als gijzelaars of als verzetsgevangenen werden vastgehouden.

Deze SD-gevangenis was gevestigd in het in beslag genomen Grootseminarie van het bisdom 's-Hertogenbosch. Het gebouw werd 1967, toen het seminarie zijn functie verloor, in gebruik genomen als instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Het kreeg de naam Haarendael en is inmiddels onderdeel van Cello, een grote zorgorganisatie.

Tot 1 april 2009 is de tentoonstelling *Gijzelaars/Gevangenen en hun nabestaanden* ingericht.

In het voormalige Grootseminarie Haaren hebben diverse categorieën personen vastgezet. De tentoonstelling schenkt telkens als voorbeeld van die categorie aan één persoon in het bijzonder aandacht. Het blijkt hoe uiteenlopend de redenen waren waarom men in Haaren werd vastgezet.

Ook wordt uit de voorbeelden duidelijk hoe het deze mensen vergaan is na hun verblijf in Haaren en wat er van hen geworden is na de bevrijding. Voor meer informatie surf naar [www.gedenkplaats-haaren.nl](http://www.gedenkplaats-haaren.nl).

### Nationaal Monument Kamp Vught

In 1986 is de stichting Nationaal Monument Kamp Vught opgericht. Dankzij de inspanningen van de stichting kon op een klein gedeelte van het voormalige kampterrein een Nationaal Monument worden gerealiseerd. Kamp Vught was tijdens de Tweede Wereldoorlog het enige SS-concentratiekamp buiten Duitsland en het door Duitsland geannexeerde gebied. In 1942 werd begonnen met de bouw van *Konzentrationslager Herzogenbusch*, zoals Kamp Vught officieel heette. Toen de eerste uitgehongerde en afgebeulde gevangenen in januari 1943 uit Amersfoort aankwamen, was het kamp nog niet af. Dat mochten de gevangenen zelf afbouwen. De miserabele omstandigheden kostten in de eerste maanden al enige honderden mensen het leven.

In totaal werden ruim 31.000 mensen tussen januari 1943 en september 1944 korte of langere tijd opgesloten in het kamp. Naast 12.000 joden zaten in Vught onder meer politieke gevangenen, verzetsstrijders, Sinti- en Romazigeuners, Jehova's Getuigen, homoseksuelen, zwervers, zwarthandelaren, criminelen en gijzelaars. Van hen vonden zeker 749 kinderen, vrouwen en mannen in het kamp de dood door honger, ziekte en mishandeling en werden 329 gevangenen geëxecuteerd op de fusilladeplaats even buiten het kamp.

De dagexcursie kost € 25,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en een drankje. We gaan met eigen vervoer en proberen natuurlijk wel zo veel mogelijk te carpoolen.

Voor meer informatie surf naar [www.nmkampvught.nl](http://www.nmkampvught.nl).

### Vertrek om 10.00 vanuit De Wetering.

Dagexcursie op zaterdag 4 oktober 2008.

Inleveren uiterlijk 15 september 2008.

Aanmelding voor ...../ personen.

Naam: .....

Adres: .....

Handtekening: .....

De deelnemerskosten ad €25,- per persoon heb ik ingesloten.

Inleveren bij: Kees Stadhouders  
Secretariaat

Gagarinstraat 6,  
Van Grevenbrouckstraat 38

5175VE Loon op Zand  
5175AV Loon op Zand