



NIEUWSFLITS

Deze Nieuwsflits geeft u informatie over een of meerdere activiteiten die binnenkort plaatsvinden van de Heemkundekring Loon op 't Sandt.
Redactie: Ecliptica 66, 5175 XK Loon op Zand; 0610114684
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl

Inhoud December 2024:

- Voorwoord voorzitter
- Agenda
- Gevraagd
- Op zoek naar mijn verre voorouders Van Vught
- Lezing XXL-gezinnen
- Jubileummiddag 23 november
- Uit de bestuursvergadering

Voorwoord

2024 was/is een memorabel jaar waarbij onze Heemkunde 45 jaar bestaat en daar hebben we met z'n allen extra aandacht aan besteed door middel van allerlei activiteiten en zeker de jubilarissen dag van jongstleden november; een fijne dag om zo bij elkaar te zijn en een aantal mensen in het zonnetje te kunnen zetten die dit echt verdiend hebben. Was een prima afsluiting van een bewogen jaar en zoals meerder van ons aangaven: op naar de 50 jaar!! Dat zal wel gaan lukken, maar of iedereen van ons dan daar nog bij is, is wel te hopen! Ook wij vergrijzen in een rap tempo en het binnen halen van jongeren, zeg zo onder 50 jaar, is niet eenvoudig.

Enfin, het leven gaat door en 2025 zal ook zeker weer enkele verrassingen brengen, zowel op individueel niveau als op macroniveau: de wereld is in beroering en daar krijgen wij zeker wat van mee, ten positieve en ten negatieve.

Daarnaast is wel duidelijk dat wij in de Kletterhoef blijven tot aan ons vertrek naar het Dorpshuis. Het contract daarvoor met de Scouting is afgerond en ondertekend, dus wij kunnen weer gewoon blijven zitten waar we zitten!

Er is wel wat onrust over de opslagruimte die we daar zullen gaan hebben; in het PVE (Plan Van Eisen) die we hebben opgesteld, waarin staat welke soort ruimte we nodig hebben, het aantal m2 en ook opslagruimte is

gehonoreerd, dus *we hebben wel wat ruimte*, maar nooit voldoende voor al onze materialen. Dus we gaan op zoek naar alternatieven voor de grotere opslag, terwijl onze dagelijkse gebruikte spullen bij de hand moeten blijven. Maar....ruimen zullen we moeten. We hebben nog ruim 2 jaar de tijd!!

Kees Hesselmans, vz



Agenda:

8 febr 2025: Lezing Watersnoodramp (14.00)

29 mrt 2025: ALV (14.00)

april 2025: Vrijwilligers dag (za.14.00)

mei 2025: Lezing

juni 2025: Excursie

juli/aug 2025: Vakantie

14 sept 2025: Open Monumentendag (11.00)

sept 2025: Rabo Club Support

okt 2025: Lezing

22/29 okt 2025: Straet&Vaert uitreiking (14.00)

Gevraagd

Bij Heemkundekring Loon op 't Sandt is een groep vrijwilligers actief om het papieren archief van de kring zoveel mogelijk digitaal te maken. Daarvoor is nodig dat een aantal

documenten, waaronder veel krantenartikelen over ons kerkdorp, gescand wordt en in een digitale verzameling wordt opgenomen. Deze documenten worden vervolgens beschreven op een aanhangend formulier, waarop gegevens vermeld worden zoals de verschijningsdatum, de vindplaats, de schrijver, de korte inhoud enz.

Wij hebben een paar collega's die dat 'beschrijven' aardig onder de knie hebben, maar die vanwege ziekte langere tijd niet mee kunnen werken. Wij zoeken dus een paar *invallers*, die met de computer kunnen werken (bv. in Word en/of Excel) en die op *dinsdagmiddag tussen 14 en 16 uur* tijd hebben. Als je eenmaal het klappen van de zweep kent, kun je dat werk later ook thuis doen op de tijd, die je zelf bepaalt.

Als dit je aanspreekt en je iets voor de lokale geschiedenis van ons dorp wilt doen, meld je dan bij de secretaris van onze heemkundekring, mevr. Marij Kruitwagen-Geukers

secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl

Werkgroep Archief en Documentatie

Op zoek naar mijn verre voorouders Van Vught

In haar vrije uren dook de in Eindhoven woonachtige Nell van Vught in de geschiedenis van haar voorouders. Toen ze aan moederskant vastliep stapte ze over naar vaderskant, waar ze meer succes had. Ze kwam in de achttiende eeuw terecht en, via een erfenis in 1791, ging ze steeds verder terug tot in de zeventiende eeuw. Daarvoor volgde ze een cursus 'oud schrift'. Van Vught bleek een interessante familie!



Wat haar boek *Op zoek naar mijn verre voorouders Van Vught* zo interessant maakt is dat de auteur zich niet heeft beperkt tot een stamboomonderzoek. Ze heeft haar opeenvolgende stamvaders geplaatst in de geschiedenis van de tijd waarin ze leefden. Haar korte schets van de geschiedenis van het hertogdom Brabant en het tot Generaliteitsland gedegradeerde Staats-Brabant geeft een goed beeld van de tijd van haar eerste stamvaders die ze wist op te sporen. Wie toen leefde wist niet anders dan dat het altijd oorlog was en dat na het vertrek van de Spanjaarden de Brabantse bevolking zonder enige zeggenschap vanuit Den Haag werd bestuurd

- met alle ellende van dien. Van de elf stamvaders waren de nummers drie tot en met acht in de heerlijkheid Venloen woonachtig. De familiegeschiedenis Van Vught handelt dus voor een groot gedeelte ook over de Loonse geschiedenis. De schrijfster heeft dan ook veel gebruik gemaakt van Loonse bronnen, zoals het archief van de schepensbank (vanaf 1675) in het Regionaal Archief Tilburg, het boek *De heerlijkheid Venloen van Pieter van Beers* en natuurlijk de jaarboeken *Straet & Vaert van de heemkundekring Loon op 't Sandt*. Dit boek is temeer interessant voor de Loonse geschiedenis omdat meerdere van de stamvaders een vooraanstaande rol hebben gespeeld in het economisch leven van Venloen ofwel Loon op Zand en in het dorpsbestuur. De derde stamvader, Hendrik van Vught, was niet alleen koopman in wijnen en herbergier in de Loonse Kerkstraat, maar hij had daarnaast een regentenbaan. Ook stamvader vier, Thomas van Vught, was een herbergier die als schepens een belangrijke rol vervulde in het dorpsbestuur. Bij de grote dorpsbrand in 1737 verloor hij een groot deel van zijn bezit in het dorpscentrum. De vijfde stamvader was weer een Hendrik van Vught. Als dorpsprocureur droeg hij zorg voor de verlegging in 1769 van de heerbaan zodat deze beter te berijden was voor de toerkarren tussen Breda en Den Bosch. De achtste stamvader, wederom een Thomas van Vught, was de laatste die in Loon op Zand woonde. Hij maakte nog de enorme commotie mee over de verplaatsing in 1853 van het raadhuis van Loon op Zand naar Kaatsheuvel. Voor iedereen die in de Loonse geschiedenis is geïnteresseerd is dit boek een aanrader. Nell van Vught is zo vriendelijk geweest een exemplaar van *Op zoek naar mijn verre voorouders Van Vught* te schenken aan de heemkundekring Loon op 't Sandt. ***Te leen in de bibliotheek.***

Jan van Iersel

Lezing XXL-gezinnen

Het liep geen storm met aanmeldingen voor de lezing van Ad Rooms over XXL-gezinnen, maar uiteindelijk vulde de zaal van de Seniorenvereniging in de Venloene zich toch met zo'n veertig belangstellenden, leden en niet-leden.



En gelijk hadden ze want het was een boeiende en onderhoudende lezing waarin de spreker ons meenam naar een van de aspecten van het rijke roomsche leven in de vorige eeuw.

Wat aanvankelijk begon als een paar artikelen voor de krant waarvoor Rooms indertijd werkte, groeide het uit tot een serie van tientallen artikelen en publicatie van enkele boeken. De XXL-gezinnen, overigens beslist niet exclusief voor de RK-families, werden door Rooms in hun historische context geplaatst en geïllustreerd met prachtige foto's. Een genoegen om naar te kijken en te luisteren. Ook het komende jaar worden door de Activiteitenwerkgroep weer enkele lezingen georganiseerd. De eerste daarvan zal zijn op 8 februari 2025 in de Kuip over de watersnoodramp, waarvan de gevolgen ook bij ons merkbaar waren. Het beloofd een boeiende lezing te worden dus zet deze datum alvast in je agenda. Een nadere aankondiging en de mogelijkheid om in te schrijven volgen nog.

Jubileummiddag 23 november

Wat een gezellige bijeenkomst, onze jubileummiddag op 23 november in de Kuip. Niet alleen vierden we die dag met een hapje en een drankje ons eigen 45-jarig jubileum, ook werden leden in het zonnetje gezet die tussen de 40 en 45 jaar lid waren. Voor deze dag hadden we 11 jubilarissen en dat waren:



Egi vd Heijden, Frans van Dongen, Chris Wijtvliet, Jack Vera, Cees van der Poel, Jan Vera, Rosalie Clijsen-Broeders en Kees Grootswagers. Niet op de foto Geert Wijtvliet, Hans van Lier en Cees van Loosdrecht.

Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn maar de jubilarissen die er wel waren, werden feestelijk toegesproken door de voorzitter en kregen een heerlijke fles wijn en een prachtig boeket bloemen.

Behalve deze jubilarissen werd ook een drietal leden gehuldigd. Ze ontvingen uit handen van Jan van Kempen, secretaris van Brabant Heem een *Zilveren draaginsigne*. Op de site van Brabants Heem lees je daarover het volgende:

Voor de toekenning van een Zilveren draaginsigne komen in aanmerking degenen die zich op verdienstelijke wijze hebben ingezet voor de heemkundebeoefening binnen één van de aangesloten kringen of binnen één van de commissies van de stichting. De voordracht voor de toekenning van de Zilveren draaginsigne kan geschieden door één van de commissies van de stichting of door één van de bij de stichting aangesloten kringen. Het toekennen van de Zilveren draaginsigne geschiedt door de stichting. Het uitreiken kan op verzoek geschieden door de Stichting Brabants Heem of door de voorzitter van de betreffende kring.



De leden aan wie deze eer ditmaal te beurt viel waren v.l.n.r. André van Rijswoud, Tiny van Iersel en Erik Geleverd.

In het verleden is de Zilveren draaginsigne al eens uitgereikt aan C.J.M. Pijnenburg (2003), E.J.M. van Beers (2004), J.J. Vera (2007) en J.N.W.M. van Hoof (2012).

Het voert te ver om hier de verdiensten van deze leden te herhalen, dat is uitgebreid verteld tijdens de uitreiking, maar dat ze veel voor onze heemkundekring hebben gedaan en nog steeds doen staat buiten kijf.

Op deze plaats nogmaals onze hartelijke felicitaties en dank voor de jubilarissen en de gehuldigden.

N.B. in de oorspronkelijke ledenadministratie is niet goed geregistreerd wanneer mensen lid werden. Als bestuur zijn we dus niet 100% zeker of we alle jubilarissen hebben gevonden. Hiervan werd door de voorzitter al melding gemaakt tijdens de jubileummiddag.

Uit de bestuursvergadering

Het bestuur van de Heemkundekring komt ca. 12x per jaar samen maar het is niet voor iedereen duidelijk wat het bestuur allemaal doet. We zullen daarom ons best doen om met enige regelmaat in de Nieuwsflits daarover te berichten.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen Kees Hesselmans (voorzitter), Ad Vermeer (penningmeester), Marij Kruitwagen (secretaris), Erna Hulsenboom (lid), Brechtje Maas (lid). Geen bestuurslid maar altijd aanwezig en zeer gewaardeerd is onze adviseur Pierre Pajmans.

Onderwerpen waar het bestuur zich dit jaar volop mee heeft beziggehouden zijn bijvoorbeeld het dorps huis en de oude pastoriemuur.

Eenzijds volgen we de ontwikkelingen en wonen we informatiebijeenkomsten bij, anderzijds geven we gevraagd en ongevraagd advies en/of maken we onze wensen en meningen duidelijk.

In het geval van de pastoriemuur hebben we zelfs een rechtszaak gevoerd om de gemeente tot de orde te roepen. Deze zaak hebben we vooral dankzij de enorme inzet van Lauran Toorians "gewonnen". Dat betekent nog niet dat de pastoriemuur gered is, maar wel dat de gemeente is aangezegd hun werk opnieuw en beter te doen.

Wat betreft het dorps huis volgen we de ontwikkelingen op de voet en letten er daarbij op dat onze belangen goed behartigd worden.

Ook het reilen en zeilen van de werkgroepen wordt gemonitord. Een keer per jaar is er een min of meer formeel overleg met de voorzitters van de werkgroepen maar ook daarnaast is er regelmatig contact en zoeken we mee naar oplossingen en antwoorden als er problemen of vragen zijn. Een voortdurend terugkerende kwestie is de bemensing van de werkgroepen. Ook in deze Nieuwsflits staat er weer een oproep aan de leden om een bijdrage te leveren.

Verder even puntsgewijs, anders wordt dit artikel te lang voor de Nieuwsflits, een opsomming van een paar onderwerpen waar het bestuur zoal mee bezig is geweest om een indruk te geven:

een protocol voor de vertrouwenspersoon, de migratie naar Microsoft 365 i.v.m. de opheffing van Nomadesk, de ontwikkeling voor een nieuwe site "Loon op Zand op de kaart" in samenwerking met het streekarchief,

deelname aan de organisatie van het bevrijdingsfeest, de voorbereiding van de jubileummiddag, de voortgang van Straet & Vaert en de excursies en lezingen.

We hopen hiermee een beeld te hebben gegeven van onze bestuurlijke activiteiten. Voor vragen, opmerkingen of ideeën mag u altijd mailen naar

secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl of voorzitter@heemkundekringloonoptsandt.nl

We lopen weer tegen het eind van het jaar, we gaan bijna afronden met 2024: wij wensen iedereen een goed 2025 toe, vooral in goede gezondheid. En blijf de Heemkunde steunen! Zonder alle leden hebben we geen bestaansrecht, dus we hebben elkaar nodig!

Het bestuur

VIA



EN



NAAR 2025



DE BESTE WENSEN